

Irish Coffee.....

Voor een van onze opdrachtgevers gingen wij op zoek naar een 'onvindbare' man, op wie nog een vordering van een meer dan aanzienlijk geldbedrag open stond. Verschillende pogingen van onze opdrachtgever om met deze man in contact te komen waren op niets uitgelopen. Het te vorderen bedrag was echter véél te groot om zo maar als verliespost te zien.

De debiteur, een Nederlander, had zich in de bevolkingsregisters in Nederland laten uitschrijven, zo was gebleken. Gedegen Open Bronnen onderzoek bracht aan het licht dat de naam van de man enige tijd verbonden was geweest aan een hotel in Frankrijk. Nadat onze medewerkers hier het spoor oppikten, bleek de route van de man via Frankrijk en België uiteindelijk te leiden naar Ierland. Een diepgaand onderzoek in verschillende open bronnen, maar ook 'simpel' op het internet gaf verschillende indicaties van een verblijf van de betrokken debiteur en zijn eega in het zuiden van Ierland. Er leek echter van officiële registratie geen sprake te zijn. Desondanks besloten onze medewerkers naar Ierland af te reizen.

Een lange zoektocht volgde: het Kadaster in Ierland bleek minder geautomatiseerd dan in Nederland, waardoor lang zoekwerk in enorme grote en dikke boeken nodig was om indicaties te verkrijgen. In het gebied waar de man zich volgens de documenten van het Ierse Kadaster zou ophouden leek de navigatiesoftware zich nog niet erg verdiept te hebben. Uiteindelijk werd, op één van de uiterste punten van het Ierse vasteland, een enorm landgoed gevonden. Op het erf troffen onze medewerkers auto's met Franse en Belgische kentekens. 's Avonds, in het donker, werd besloten een poging te wagen, en bij een blik door de grote ramen van de enorme woning werd de gezochte debiteur aangetroffen, terwijl hij een kopje koffie dronk. Met een licht euforisch gevoel hebben onze medewerkers de opdrachtgever van de resultaten op de hoogte gebracht. Een Ierse deurwaarder heeft vervolgens het laatste zetje gegeven: onze opdrachtgever liet onmiddellijk beslag leggen op het landgoed en de auto's. En onze mensen? Die dronken diezelfde avond een heerlijk glas Irish Coffee op de goede afloop.....